

Ernesto Che Guevara 1928-1967

Che lever – 50 år sedan han mördades

Den 8 oktober 2017 hedrar vi 50-årsminnet av Che Guevara, som mördades av USA:s underrättelsetjänst CIA den 9 oktober 1967

Här följer en kort beskrivning av Che Guevaras liv och gärning

Ernesto Guevara föddes i staden Rosario, Argentina, den 14 juni 1928. Föräldrarna, Ernesto och Celia, var av irländskt respektive spanskt ursprung. Ernesto var äldsta barnet i familjen med fem barn.

Ernesto var mycket studiebegåvad och intresserad av sin omvärld. Han utexaminerades till läkare 1953. Redan under studietiden hade han börjat resa i Latinamerika för att lära känna kontinenten. I Guatemala upplevde han CIA:s statskupp. Där fick han kontakt med kubanska revolutionärer.

1955 träffade han Fidel Castro i Mexico och anslöt sig som frivillig till den kubanska revolutionen. Det var nu som han började kallas Che av de kubanska kamraterna. I november 1956 deltog Che Guevara i den 82 man starka Granma-expeditionen till Kuba. Den 1 januari 1959, efter två års befrielsekamp mot diktatorn Batista, segrade revolutionen på Kuba.

Che hade gift sig 1955 och fått en dotter, Hilda, men äktenskapet höll inte. 1959 gifte han om sig med Aleida March, som hade kämpat tillsammans med honom mot diktaturen. Med Aleida fick han fyra barn: Aleida, Camilo, Celia och Ernesto. Den äldsta dottern Aleida är läkare som sin far.

Efter revolutionens seger fick Che kubanskt medborgarskap. Han arbetade för Kubas revolution under flera år, först i ledningen för jordreformerna, sedan som riksbankschef och industriminister. Che Guevara reste runt i världen, representerade Kuba i FN och på internationella konferenser och ledde delegationer för att förhandla om handelsavtal m.m.

Han var engagerad i det politiska arbetet som resulterade i att Kubas kommunistiska parti PCC bildades 1965. Che framhöll vikten av de moraliska incitamenten och skapandet av den nya människan i det socialistiska samhället.

Che hade länge känt att han ville ägna sina krafter åt befrielsekamp i andra länder och använda erfarenheterna från Kubas revolution.



*Fidel Castro, Raúl Castro och Ernesto Che Guevara
Foto: Osvaldo och Roberto Salas*

1965 reste han inkognito till Kongo som rådgivare till gerilla-rörelsen efter Patrice Lumumba. Che hade då av sagt sig alla uppdrag på Kuba.

I november 1966 fortsatte Che till Bolivia för att delta i frihetskampen där. Den 8 oktober 1967 sårades han och togs tillfånga av fienden. Dagen därpå mördades han på direkt order från USA:s regerings underrättelsetjänst CIA, som sedan länge hade planerat att utföra just detta mord.

Den 18 oktober 1967 samlades uppemot en miljon sörjande kubaner i Havanna för att hylla Che och lyssna till Fidel Castros minnestal. Fidel Castro sa bland annat: "Che var en sådan människa som alla tyckte om på en gång, för hans enkelhet, hans karaktär, hans naturlighet, hans kamratliga inställning, hans personlighet, hans originalitet..."

Det var länge okänt exakt var Che var begravd, men 30 år efter hans död kunde hans kvarlevor identifieras och flygas från Bolivia till Kuba. Ches grav finns nu i Santa Clara på Kuba, där ett monument och museum har uppförts till hans minne.

Svensk-Kubanska Föreningen 2017