

Res med till Kuba vårvintern 2017!



Förutsättningar

Kuba 24 februari – 14 mars 2017

Med det här dokumentet får du ett erbjudande om en resa till Kuba. Datum ovan är de dagar som vårt program omfattar. Den 14 mars är den dag du är hemma i Sverige.. Vill du komma tidigare och/eller stanna kvar efteråt så kan vi hjälpa till med boendet.

(Vi har ytterligare en resa som går mellan 3 – 22/2 med lite annorlunda program.)

Pris:

Resan kostar 14 000 kr för dubbelrum och 16 000 kr för enkelrum + kostnad för flyg. Beräkna 7 500 kr till 10 000 kr för flyg.

Flyg bokar ni själva, antingen via nätet eller via någon resebyrå. Vi samarbetar med Hans Åhlström på Tripps resebyrå i Jönköping och han tar gärna emot era förfrågningar. Ni når honom på 036-16 52 02 eller <http://www.trippresebyra.net/> - det kostar inget att fråga. Generellt gäller dock att ju tidigare man bokar desto billigare är det.

I priset ingår:

Hotell med frukost, några övernattningar på hotell med "All Inclusive" och några luncher i samband med studiebesök. När och vad framgår av programmet.

("All Inclusive" betyder att allt ingår. Vi har dragit ner på antalet övernattningar med "All Inclusive" efter synpunkter från tidigare resenärer som tyckt att de varit för många och blir för artificiellt.)

Alla transporter med luftkonditionerad buss.

Svensk reseledare, guide och tolk.

Kubansk reseledare, guide och tolk. (Vår kubanska guide står för den mesta guidningen och tolkningen.)

Alla studiebesök och entréer till olika besök som vi gör gemensamt.

Kostnader och hantering av visum.

Ingår ej:

Måltider liksom måltidsdricka de dagar vi inte bor på All Inclusive. Vilka dagar detta är framgår av programmet. Dricksen är tillbaka i Kuba så räkna med dricks på restauranger och hotell (1 CUC/person och natt). Räkna med vatten, läsk, öl, drinkar, någon taxiresa, alla fina konsthantverk och all musik du vill köpa!

Valuta!

CUC= kubansk konvertibel peso, är den valuta som gäller för turister i Kuba. CUC är knuten till dollarn så 1 CUC = 1 US Dollar, d.v.s. 8 – 9 kr idag. Du ska ha Euro med och växla på flygplatsen. Se mer om valuta och växling på ambassadens hemsida.

Länk till: [Svenska ambassaden i Kuba](#)

Anmälan och betalning:

Vill du/ni följa med så anmäler ni er till Mats Werning (adress nedan). Vi vill att ni anmäler er och betalar anmälningsavgiften snarast. Vi har en maxgräns på 30 deltagare. Våra resor blir snabbt fulla. Därför sätter vi inget sista datum för anmälan utan först till kvarn är det som gäller. Blir det för få deltagare (under 12) så blir det ingen resa. Anmälningsavgiften återbetalas då naturligtvis. Vad som gäller om ni avanmäler er efter att anmälningsavgiften är betald framgår av Anmälningsblanketten. Vi rekommenderar att man ser över sitt reseförsäkringsskydd. Använd bifogade talong som ni skickar in till Mats Werning antingen via post eller mail.

Visum

Kostnader för visum ingår i priset och vi hanterar visumansökningarna kollektivt.

Övrigt om programmet och annat.

Programmet är inte hugget i sten och kommer att förändras. Det vet vi av erfarenhet. Det kan också bli så att vi genomför förändringar beroende på önskemål från deltagarna på resan.

Undrar ni något? Kanske vill ni diskutera lite om resan? Eller något annat? Hör av er! Ni kan kontakta vem som helst av oss.

OBS! Boka inget flyg förrän ni fått klartecken från oss om att resan blir av! OBS!

Tveka inte utan anmäl dig innan det är för sent!

Hälsningar

Mats Werning

Hagens väg 15

556 26 Jönköping

036 – 755 37

0706-92 96 00

mats.werning@gmail.com

Anna Artén

Jungmansgatan 3

413 15 Göteborg

Tel: 031 – 14 09 69

mobil: 0730-60 41 66

anna.arten@telia.com

Program Kubaresa 24 februari – 14 mars 2017

Havanna, Pinar del Rio, Cienfuegos, Sancti Spiritus

Fredag 24 februari

Avresa från Sverige på morgonen. Framme i Havanna på eftermiddagen/kvällen (lokal tid) beroende på vilket flyg ni valt. Vår guide möter oss med en buss för att ta oss till vårt hotell. Vi står för resan under förutsättning att ni valt att komma samtidigt som huvudparten av deltagarna kommer.

Efter incheckning kanske du har lust att känna på Havannas kvällspuls och slinka in på Hotel Inglaterra eller någon annanstans där du kan äta, ta en kopp kaffe eller din första Mojito på kubansk mark! Och njuta av musiken och folklivet!

Lördag 25 februari

Stadspromenad

Samling i lobbyn efter frukost för dem som vill gå stadspromenad med Anna Artén i Habana Vieja – Gamla Havanna. Vi besöker de fyra gamla torgen, vi tittar på hotellet där Jenny Lind bodde och på minnesplattan tillägnad Fredrika Bremer. Vi äter lunch vid 14-tiden. Vi rekommenderar bra matställen som ni också kan besöka senare på kvällen som är fri för egna strövtåg i Havanna.

Salsakurs

Möjlighet att ta en dubbellektion i salsa på Casa del Son på eftermiddagen. Vi kommer att ta upp anmälningar till detta. Brukar vara mycket uppskattat och populärt.

Söndag 26 februari

Ledig dag

Upptäck Havanna på egen hand eller ta bussen ut till Playa del Este för sol och bad.

Måndag 27 februari

Ekologiskt stadsjordbruk

Vi besöker det välkända ekologiska stadsjordbruket Alamar utanför Havanna. Hela Kuba är fullt av ekologiska stadsjordbruk. Alamar är ett av de mer kända och ett av de största.

Alfabetiseringsmuseet

Besök på Alfabetiseringsmuseet. Efter revolutionen var analfabetismen stor i Kuba och därför bestämdes att läskunnigheten skulle lyftas i hela landet. Ett mycket intressant museum.

LUNCH

På Las Torres – Havannas högsta hus.

Möten och föredrag

Möte med Claudia Garcia Perez från organisationen ICAP (Kubanska Institutet för vänskap med folken), som är värd för vårt besök.

Möte med Rafael Hernández, chefredaktör för tidskriften Temas, som talar om utmaningarna för dagens Kuba. Vad händer med blockaden, vilka problem finns i Kuba, etc.

Egen tid

Därefter ytterligare tid till att upptäcka Havanna på egen hand eller ihop med andra på resan.

Tisdag 28 februari

Skolbesök

Besök på högstadieskolan Olof Palme, som invigdes av Pierre Schori, Sten Anderson och Fidel Castro 1987. Vi möts av elevers dans och musik och får sedan samtala med skolledningen och elevrådet innan vi besöker några klasser.

Lunch

Konstnärsbesök

Vi fortsätter till byn Jaimanitas där den kände konstnären Fuster har smyckat inte bara sitt eget hus utan många småhus i kvarteret med färgglada mosaikbitar. Vi klättrar runt i hans fantastiska hus, kikar in i ateljén och galleriet och pratar med Fuster själv om han är där. Han är inspirerad av både Gaudí och Picasso. Något liknande har du aldrig sett tidigare!

Grannskapsprojekt

Ännu ett spännande besök: Muraleando, som är ett grannskapsprojekt, startat av några lokala konstnärer som ville sprida kultur till alla i området, främst barn och gamla. Kvarteren var nedgångna med fullt av sopor i gathörnen. I dag efter 12 år kan man njuta av muralmålningar, skulpturer på gator och trottoarer och ett kulturhus i en gammal vattentank. Där har de utställningar och skapande aktiviteter för barn och vuxna. Vi blir visade runt av de konstnärer och andra som är drivande i projektet och välkomnas med en drink och musik. Vi serveras en god kubansk middag (ingår) och troligen blir det dans på taket till musik av projektets husband.

Tillbaka på hotellet vid niotiden på kvällen.

Onsdag 1 mars

Mot Pinar del Rio

Tidig avfärd mot Pinar del Río. Vi stannar till på raststället "De gravida palmerna" där ni kan se en lada man torkar tobaksbladen i. Kanske träffar vi bonden själv eller hans fru som säljer hemrullade cigarrer.

Projektbesök Patio de Pelegrin

Vi fortsätter till Patio de Pelegrin, ett kulturprojekt lite grand som Muraleando men i en liten jordbruksby, som har fått många utmärkelser. Här är det konstnären Pelegrin som gjort ett kulturcentrum av sin stora trädgård. Eventuellt äter vi lunch där.

Sedan är det inte långt till staden Pinar del Río där vi bor på ett hotell med samma namn.

Swimmingpool finns.

Kvällen fri.

Torsdag 2 mars

Tobaksfabrik

Kuba är känt för att odla världens bästa tobak och att göra världens bästa cigarrer. Vi gör ett besök på en tobaksfabrik där du också kan handla om du vill.

Vinales

Sen åker vi upp till ett berg för att åka ner i en dal - Valle de Viñales. Vi besöker den "Förhistoriska väggmålningen! Kubansk lunch (ingår). Fri tid för promenad i staden Vinales.

Familjebarnhem

På em. besöker vi ett familjebarnhem, som är ett hem för barn som saknar vuxna som kan ta hand om dem. De blir då placerade i det som kallas för familjebarnhem som är små enheter där man försöker efterlikna familjeförhållanden så nära som möjligt.

Fredag 3 mars

Avfärd mot Cienfuegos.

På vägen dit stannar vi i Las Terrazas, ett vackert naturområde där all skog är återplanterad sedan 1960. Vi tas emot med en välkomstdrink och musik och en lokal guide. Vi besöker en gammal kaffeplantage där vi får veta hur produktionen gick till och hur slavarna levde.

Kanske ser vi en kolibri eller en tocororo, Kubas nationalfågel.

Vi äter lunch i bondens hus.

Fortsätter mot Cienfuegos, som kallades "Söderns pärla" under kolonialtiden. En mycket vacker stad vid Karibiska havet som idag står på UNESCO:s världsarvslista. Resan tar några timmar men det kanske sitter gott med en siesta.

Vi checkar in på Hotel Rancho Luna vid havet utanför centrum.

Lördag 4 mars

Delfiner för den som vill!

Klockan 10 kan du se en delfinshow och bada med delfiner. Brukar vara väldigt uppskattat.

Guidad tur i Cienfuegos, mm

Efter lunch tar bussen oss in till Cienfuegos där vi får en guidad tur av en representant från ICAP. Vi börjar med ett besök på det märkliga Palacio de Valle där vi njuter av utsikten från taket med en kall öl eller en Mojito i handen. Vi promenerar in mot centrum och hälsar på hos en kubansk familj på vägen och tittar på fotografen Omar Valentis foton.

UNEAC – fest och mat.

Söndag 5 mars

Ledig dag

Ledig dag för sol och bad eller en tur till stan eller till Botanisk trädgården. Det finns två mycket vackra och mycket olika kyrkogårdar i Cienfuegos.

Måndag 6 mars

Besök på förskola

Vi checkar ut och åker till förskolan **De små cementarbetarna** för ett besök.

Mot Trinidad ...

Sen fortsätter vi vår resa mot **Trinidad**, som står på UNESCO:s världsarvslista. En underbar, gammal kolonial stad som är känd inte bara för sina vackra torg och byggnader påverkade av nyklassicism och barock, utan också för sitt vackra läge mellan hav och berg.

Vi gör en rundtur här och får honungsdricka.

... och Sancti Spiritus

Vidare till Sancti Spiritus. På vägen dit besöker vi Valle de los Ingenios och Iznaga som var ett centrum för sockerproduktion.

Tisdag 7 mars

Stadspromenad och museer

Vi börjar dagen med en guidad stadsrundtur till fots av en lokal guide. Vi besöker Guyaberamuseet (de väldigt speciella skjortorna som man bär i Kuba) och Las Mariposas – ett underbart dockmakarprojekt.

CDR

Överallt i Kuba finns det s.k. CDR-kommittéer – Kommitté för revolutionens försvar. Dessa bildades i början av 60-talet då landet var väldigt utsatt för attacker utifrån. Idag har deras roll förändrats och ansvarar för att det är ordning i lokalkvarteret, mm. På kvällen blir det fest med en sådan lokal CDR-kommitté. Det brukar vara väldigt uppskattat med, mat, sång och dans.

Onsdag 8 mars

Ekologiskt stadsjordbruk

Vi besöker ett ekologiskt stadsjordbruk. Hela Kuba är fullt av ekologiska stadsjordbruk. De har en viktig roll i att förse närområdet med grönsaker.

Sport och kulturprojekt. Musikskola

Vi besöker ett kulturprojekt. Kuba är ju väldigt framgångsrika inom sport i vid mening.

Friidrott, boxning, basket och nationalsporten Baseball har stort utrymme i det kubanska samhället. Vi besöker en sport- och idrottsverksamhet.

Samma sak är det med musiken. Den har ett väldigt stort utrymme i Kuba och vi besöker en musikskola.

Torsdag 9 mars

Utcheckning och till Topes de Collantes.

På en slingrande väg med fantastisk utsikt tar vi oss till Topes, besöker ett kaffemuseum och åker i en ombyggd rysk lastbil med säten och en lokal guide vidare i ungefär en timma till Parque Guanayara, där vi börjar en fotvandring genom regnskog utmed en flod för att komma fram till vattenfallet El Salto de Rocio. Du kan bada i en naturlig pool i kyligt vatten (18 grader) och ta en läsk eller en romdrink i en liten bar som finns där. Promenad tillbaka på andra sidan floden. Lunch (ingår) väntar när vi är tillbaka i la Gallega.

Sen vidare mot Santa Clara

Fredag den 10 mars

Santa Clara – Ches stad

Santa Clara, en provins och en stad som är historiskt viktig på grund av de revolutionära striderna som utkämpades där. Staden är känd som Ches stad eftersom Che Guevara var ledare för de gerillasoldater som här utdelade dödsstöten till Batistas arme.

Vi besöker det stora Che-monumentet, där han och andra stupade gerillasoldater ligger begravda. Där finns också ett mycket fint museum.

Följ utveckling i Kuba på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida:
<http://www.svensk-kubanska.se/>

Vi tittar också på "Pansartåget" vars urspårning blev dödsstöten för Batista.
Vi besöker också ytterligare en staty av Che. En staty i dryg mansstorlek, men många symboliska inslag.
Slutligen gör vi här också ett besök på ett ålderdomshem för ensamstående äldre kvinnor.

Mot Playa del Este och Atlantico

Därefter åker vi mot Havanna och kommer på kvällen fram till hotell Atlántico (All Inclusive) på Playas del Este, de vackra stränderna som ligger öster om Havanna.

lördag 11 mars

Fri tid

Fri tid att sola, bada eller åka in till Havanna och att fundera över vad vi sett och upplevt.

Söndag 12 mars

Fri tid

Fri tid att sola, bada eller åka in till Havanna och att fundera över vad vi sett och upplevt.
Samling för utvärdering på em/kväll

Måndag 13 mars

Hemresa

Mot flygplatsen omkring 15.00. Flyget går ca 20.00 på kvällen.

Vill man kan man boka till extra dagar!

Tisdag den 14 mars

Hemma igen